

## **Betingelsesløst elsket:**

Der er næppe forældre som kan lade være med at elske det barn de lige har født. Denne lille hjælpeløse størrelse kalder stærkt på vores beskærmelse, hjælp og kærlighed. Her stilles ingen betingelser for forældrenes kærlighed - ja selv om barnet er besværlig på mange måder, har det ingen reducerende effekt for kærligheden. En undersøgelse i børnehaveklasser viste da også, at langt de fleste børn havde en høj selv-værdsfølelse - noget som kun bekræfter ovenstående.

Undersøgelsen gik imidlertid videre og undersøgte op i klasserne m.h.t. selv-værdsfølelsen. Resultatet var at i 5. - 6. klasse var der kun 10% tilbage som troede at de var værdifulde - og det til trods for at forældrenes kærlighed ganske givet ikke var blevet svækket gennem disse år.

Problemet opstår når barnet begynder at kunne klare sig nogenunde selv - spise, trække i tøjet, udføre forskellige små opgaver o.l. Her udfordrer barnets hjælpeløshed os ikke længere, hvorfor knus og kærtegn aftager, ligesom barnet heller ikke længere er så meget i hænder som tidligere.

I de fleste tilfælde, får børn søskende. Det har altid den konsekvens, at barnet så pludselig bliver de store. Det mister derved sin status som den lille uskyldige og bliver i stedet til den store der nu pludselig skal være fornuftig og som ikke længere er så charmerende.

Jeg vil påstå at forældres kærlighed er ikke blevet mindre, men den udtrykker sig nu på en anden måde, som kan være uheldig - nemlig: "Jeg elsker dig hvis....." eller "Jeg elsker dig når....." Selv om vi elsker vort barn meget højt, falder det os ikke naturligt blot at erklære barnet vores kærlighed, uden det har gjort sig positivt bemærket på en eller anden måde. Først når barnet har præsteret noget får det vores kærlige opmærksomhed - så her må vi øve os på at vise den betingelsesløse kærlighed der gerne gives uden grund.

Kærlig hilsen  
Steen Palmqvist